



## Source 6: Gemora Yuma 69b

They [the Men of the Great Assembly] sat in a fast for 3 days and 3 days, and Hashem handed him over to them. He came out like a pillar of fire from the Holy of Holies. The prophet said to Israel: This is the Yeitzer Hara of Idol Worship.

אותיבו בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילואתא, מסרוהו ניהליהו. נפק אתא כי גוריא דנורא מבית קדשי הקדשים. אמר להו נביא לישראל: היינו יצרא דעבודה זרה

## Source 7: Rav Kook: Sayings of Ra'ayah Vol 2 Page 492

It is known that the power of Emunah is a natural power in the soul, and therefore if he doesn't find clear and correct guidance, he will have to explore strange paths and crooked paths. Like a person who is so hungry that he eats things that are not at all appropriate as food – this is the "Yeitzer Hara of Idol Worship" that went "like a flame from the Holy of Holies".

כידוע כח האמונה הוא דבר טבעי לנפש, וע"כ אם אינו מוצא את ההדרכה הישרה והנכונה. הוא מוכרח לתור לו שבילים זרים ולהתהלך בארחות עקלקלות. כאדם האוכל מרעבונו הגדול דברים בלתי מוכשרים כלל לאכילה זהו יצרא דעבודה זרה שיצא "כי גוריא דנורא מבית קדוש הקדשים".

## Source 8: Rabbi David Shlomo Aybeshitz, Arvei Nachal, Parashat Acharei Mot

Behold, the prophet rebukes Israel (Yeshayahu/Isaiah 29:13) "Their reverence for Me was a habit." He means to say that even someone who walks in the ways of Torah and Mitzvot because of habit, or his nature, this service is worth nothing. Rather, a person needs to differentiate and to understand at each and every moment whom he serves and for the sake of whom he serves, and our Sages said (Brachot 27b) "Know before whom you stand." Because we do not service Hashem like a servant who serves his master, that once he fulfils everything laid out in his job description he has fulfilled his obligation... but Hashem receives no benefit from human actions... Therefore the primary service is the heart, as our Sages said (Sanhedrin 106b) "Hashem desires the heart", and to serve Him with love and reverence...

הנה הנביא הוכיח את ישראל (ישעיהו כ"ט, יג) ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה. ירצה, כי אפילו ההולך בדרך התורה והמצוה מצד ההרגל או מצד טבעו אין עבודה זו כלום, אלא צריך האדם להבחין ולידע בכל עת ורגע את מי הוא עובד ולשם מי עושה עבודתו כאמרם ז"ל (ברכות כ"ח ע"ב) דע לפני מי אתה עומד, כי אין עבודת האדם לה' כעבודת העבד לרבו אשר אם יעשה העבד כל מעשהו המוטל עליו יצא ידי חובת רבו ... אבל הש"י אינו מקבל תועלת ממעשה האדם... לכן עיקר העבודות הוא הלב כמאמרם ז"ל (סנהדרין ק"ו ע"ב) רחמנא לבא בעי ולעבדו בדחילו ורחימו...

## Source 9: Rav Kook, Arpelei Tohar page 28

The imperfections in understanding God, reverence, faith, and everything dependant on them, the entire time that the nation does not need to correct its way of life generally, the damage from them is not visible. But when the time comes that the national revival has to occur, and the sprouting of the pride of the redemption comes into reality and must be revealed, immediately all of the imperfections prevent it, and it is possible for the nation to come together and achieve depth in life and the secrets of its power and order, only through purified understanding and actions that comes from the purity of true knowledge of Hashem with the greatest possible clarity. This is the reason that the great negative force comes to the fore in the times before Moshiach in Chutzpa, and this negativity will burn away everything weak and ugly in the conceptions of God... and even through this is terrible to see, because so many ideas of truth, good character and Mitzvot and seemingly uprooted and washed away by the flow of negativity, nevertheless at the end everything will flourish with purity and strength, with great holiness, from the powerful, pure, lofty seed, that no negativity can reach, and its light will shine as a new light on Zion, in it's amazing greatness, beyond the imagination that exhausted souls, exhausted bodies and spirits from a long and difficult exile, can conceptualise.

הסיגים שבהבנת האלהות, היראה, האמונה, וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חייה המעשיים בכללותה, אין ההיזק שלהם ניכר, אבל כיון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות. מיד הסיגים מעכבים, ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה וציורי סידוריה, כי אם על פי דיעות מזוככות ומעשים היוצאים מטהרתה של דעת ד' אמת בבהירות היותר עליונה. וזאת היא הסיבה שכח שלילי גדול מתעורר בעקבא דמשיחא בחוצפא סגיא, ושלייה זאת תבער את כל מה שהוא חלוש ומכוער בהמושגים האלהיים והתלוי בהם בכללות האומה. ואף על פי שנורא הדבר לראות, שכמה עניני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים, הולכים ונשטפים ונעקרים לכאורה על ידי זרם השלייה, מכל מקום סוף סוף שהכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה, מהגרעין האיתן הטהור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו יזרח בתור אור חדש על ציון, בגדולה מופלאה, למעלה מכל ציור שכחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חמרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלולה, יכולים לצייר.